

A photograph of two women performing aerial silks in a studio. They are suspended from a complex metal frame of black ropes and silks. The woman on the left is in a more dynamic, curled position, while the woman on the right is in a more relaxed, horizontal position. The background shows the intricate structure of the rig and other silks hanging down.

dE
hANgENdE
StAd

Een beeldende dansvoorstelling

de hANgENde StAd

Zittend op een schommel, hangend in een grote steigerinstallatie: geen alledaagse plek om een dansvoorstelling te zien. Wèl de beste manier om je mee te laten nemen naar een wereld waarin alles hangt en op zijn kop staat.

In De Hangende Stad hebben drie dansers hun balans gevonden in een prachtige, ondersteboven geconstrueerde skyline. Wat volkomen alledaags lijkt is eigenlijk absurd. Hoe breng je jezelf in die positie?

De beeldende dansvoorstelling van 30 minuten geïnspireerd op een verhaal van Italo Calvino kunt u zien op

04 en 05 mei | BEVRIJDINGSFESTIVAL Zwolle

13 en 14 juli | Festival BUITENGEWOON Doetinchem

08 t/m 11 augustus | Festival SONSBEKTHEATERAVENUE Arnhem

04 t/m 8 september | STADSFESTIVAL Zwolle

Dans / Dansstorm Oost / www.dansstormoost.nl

Beeldende Installatie / Karin Gerfen / www.karingerfen.nl

Muziek / Jan Paul de Bondt

Regieadvies / Karin Post / www.karinpost.com

Techniek / Johan Kézér / www.jksoundandlight.nl

Hou voor updates en speeltijden onze facebook pagina in de gaten!

www.facebook.com/dehangendestad

de hANgENde StAd

werd mede mogelijk gemaakt door

Subsidie van:



Sponsoring middels
Voordekunst door o.a.:

